

afgiftekantoor
2200 Herentals 1
P 409301
Wettelijk Depot B.D.54.073

België - Belgique
PB
2200 Herentals 1
BC 9428



maandelijks clubtijdschrift

14

juni 2005

verantwoordelijke uitgever — Numismatica Herentals
Rudy Dillen — Postbus 105 + 2200 Herentals

Bestuur

Rudy Dillen	voorzitter – secretaris – redacteur 0472/542147 rudy.dillen@telenet.be
Michel Jansen	ondervoorzitter – ledenonthaal 014/507919 michel.jansen@mauquoy.com
Gust Verboven	penningmeester – schatbewaarder 014/219894
Koen De Pooter	veilingmeester – standhouders 0473/556266 koen.de.pooter@telenet.be
Ivan Dillen	webmaker – public relations 0498/266560 ivan-dillen@telenet.be
Eddy Pauwels	bestuurslid – medewerker 0496/529952 pauwels.doudelet@pandora.be

adres	Numismatica – Postbus 105 – 2200 Herentals
rekeningnummer	Fortis 001-4206136-01 IBAN BE43 0014 2061 3601 BIC GEBABEBB
lidgelden 2005	11 € lidmaatschap Numismatica Herentals + EGMP (17 € voor leden in het buitenland) 7 € lokaal lidmaatschap Numismatica Herentals (10 € voor leden in het buitenland) 1 € een éénmalig dag-lidmaatschap
gratis toegang	voor -12 jaar, vergezeld van een volwassen lid
aangesloten	bij het E.G.M.P. – Koninklijke Vereniging

ledenbijeenkomst op de 2^e zondag van elke maand van 08.30 – 12.00 u
zondag 12 juni – 10 juli – 14 augustus – 11 sept – 9 okt – 13 nov **2005**
met als locatie Brasserie ‘**Den Brasseur**’, Bovenrij 50 – 2200 Herentals.

taart : tijdens de vorige clubactiviteit van 8 mei vierden we het feit dat Numismatica Herentals exact 1 jaar geleden (mei 2004) haar debuut maakte. De aanwezige bezoekers en standhouders lieten zich het stukje taart smaken ! Een spannend 2^e jaar kondigt zich aan : Almanak 2006, onze 2^e grote beurs, een eerste algemene ledenvergadering, busuitstap, ...

frontpagina : de aanwezigheidspenning van de EGMP- A.V. 2005 toont de Lakenhal met het jaartal waarin Herentals de stadsrechten verkreeg.

- 11.15 u** bekendmaking van de winnaar van onze 2^e munten-puzzel
 * zilver medaille – 1000 jaar aanmunting te Brussel 1965
 met een fles wit - vin de Pays des Côtes de Gascogne – Mage 2002



- 11.20 u aanwezigheidsstombola** gratis voor de aangesloten leden
 gouden 1/20 oz. – oro puro Mexico 1992
 ECU Europa 1998
 * 500 frank – 150 jaar Onafhankelijkheid van België 1980
 telkens een fles Griekse rode wijn Tsantali 2001, vin de Pays de Haldiki

- 11.25 u trekking van onze tombola** 1 € = 1 lootje / 5 € = 6 loten
 * gouden 20 francs – Leopold I 1865
 gouden 10 francs – Napoleon III Frankrijk 1859
 * 5 frank zilver – Leopold II 1875
 100 frank zilver, 4 koningen – Prins Karel 1950
 * 250 frank zilver – Boudewijn 1976
 * Memorial half dollar – John F. Kennedy 1964
 one Crown Queen Mother - Elizabeth II 1980



+ telkens een fles wit – vin de Pays des Côtes de Gascogne – Mage 2002
 geschonken door supermarkt **Van Eccelpoel**, Lierseweg 20, Herentals.

Gouden en zilveren penning van **Johannes-Paulus II – de vredespaus**



Op 16 oktober 1978 werd de toen onbekende **Karol Wojtyla** gekozen tot paus Johannes-Paulus II. Hij regeerde meer dan 26 jaar en is daarmee de op 2 na langst zittende paus. Geen wonder dat hij een onuitwisbare stempel heeft gedrukt op de katholieke kerk van de 20^e eeuw.

Karol Wojtyla werd in 1920 in Wadowice geboren, een stadje op zo'n 50 km van Krakow. Zijn vader was eerst een lagere officier in het leger, daarna werkman. Zijn moeder, een gewezen onderwijzeres, verloor hij op 9 jarige leeftijd. Op de middelbare school in Wadowice behaalde hij de hoogste cijfers voor talen, wijsbegeerte, wiskunde, godsdienst en sport. In 1938 trok hij dan naar Krakow om aan de universiteit filosofie te gaan studeren. Maar in 1939 vielen de Duitse troepen Polen binnen en om aan de deportatie te ontsnappen ging hij werk zoeken. Als in 1941 zijn vader sterft komt de jonge Karol alleen te staan en treedt in het seminarie om 5 jaar later tot priester te worden gewijd. Als jonge priester gaat hij in Rome voortstuderen. Hij logeert er in het 'Belgisch College' waar hij o.a. kennismaakt met de jonge Gentse priester Gustaaf Joos. Een vriendschap die hij in 2003 zou belonen met de kardinaalshoed voor Joos. In 1958 benoemde paus Pius XII hem tot hulpbisschop, nadien in 1964 tot aartsbisschop van Krakow. Dit was de allereerste keer dat iemand die niet uit de adel stamde op de zetel van de Heilige Stanislas plaatsnam. Op 47-jarige leeftijd ontvangt hij van paus Paulus VI de rode kardinaalshoed en is daarmee de jongste kardinaal. Als kardinaal-aartsbisschop maakte Wojtyla van zijn residentie een open huis voor intellectuelen, academici en Poolse dissidenten. Zijn strijd tegen het communisme zette hij onverdroten voort vanaf het moment dat hij paus werd. Hij zal dan ook de geschiedenisboeken ingaan als een van de invloedrijkste politieke leiders van de laatste 2 decennia van de 20^e eeuw. Samen met de Amerikaanse president Ronald Reagan en de Russische leider Mikael Gorbatsjov wordt hij beschouwd als de drijvende kracht achter de implosie van het communistisch systeem.

'Een Pool als paus ... ?!' Het was dan ook al van 1522 geleden dat een niet-Italiaan tot paus was gekozen. Maar de ongedwongen Wojtyla wist al snel de harten van de Italianen te winnen, hij had lak aan protocol en

ontpopte zich als een charismatische kerkleider. Zijn jeugdigheid leek toen onaantastbaar, hij overleefde zelfs moeiteloos een aanslag op zijn leven : in 1981 schoot de Turk Ali Ağca hem op het St. Pietersplein neer. Pas in de jaren 90 begon zijn gezondheid te tanen. Aanvankelijk werd 'zijn ziekte' door het Vaticaan ontkend, maar de laatste 5 jaar was bekend dat Johannes Paulus aan de ziekte van Parkinson leed en nam geleidelijk aan, tot aan zijn dood, de rol aan van paus-martelaar.

Beleidsmatig vallen in zijn pontificaat 2 elementen op : sociaal was hij progressief en een voorvechter van de mensenrechten, maar in de kerkelijke doctrine heerste conservatisme. 26 jaar lang bleef hij zich inzetten voor vrede en sociale rechtvaardigheid.



Met een **gouden en zilveren penning** zorgt Monumunt Belgium voor een waardig en blijvend aandenken aan de ingetogen kerkvorst.

Een eventuele bestelling voor deze mooie penning kan geplaatst worden door bijgevoegde folder ingevuld te sturen aan :

Monumunt Belgium – Industrieweg 12, 2280 Grobbendonk - tel : 014-507910



Clubnieuws



tentoonstelling van deze maand : ons bestuurslid Eddy Pauwels stelt een kleine expositie samen met middeleeuwse munten: **Sterlingen van Vlaanderen Brabant, Henegouwen en andere heerlijkheden.** Info vind je in een bundeltje om mee te nemen.

World Coins - Krause & Mishler : de delen 1701-1800, 1801-1900 en de nieuwe editie 1901-2005 liggen tijdens de clubactiviteiten ter inzage.

Je gratis medaille **1 jaar Numismatica Herentals** kan je, met vertoon van je lidkaart, op de komende clubactiviteiten, bij Eddy, komen afhalen

2^e Muntenpuzzel : deze maand presenteren we u een volgende puzzel, een creatie van Aimé Dailliers. Welk is de originele afbeelding van deze koperen 10 centiem en onder welke koning werd deze munt geslagen ?



Leden vinden weerom een invulstrookje in hun tijdschrift. Hoe maak je kans op een mooie munt met een lekkere fles wijn ? Deponeer dit antwoordformulier ingevuld in onze rode puzzelbus, vóór 11.00 u, op de clubactiviteit van 12 juni. **Schiftingsvraag** : wat is de waarde in euro's van de bankbiljetten die op de bestuurstafel, onder de glasplaat liggen ?

Herentals, 21 mei : terugblik op de Algemene EGMP-Vergadering

Een puike organisatie, daar was ieder het over eens, gedragen door het enthousiasme van de deelnemers, maakte er een dag van om niet vlug te vergeten. Met een geanimeerde vergadering (een 'gesellige bedoening', volgens Ad Lansen), een interessante uiteenzetting over de stedelijke geschiedenis en een ietwat korte receptie toonden we de vele bezoekers onze mooie historische Lakenhal. Na het diner in Den Brasseur, omringd door live-music, kon iedereen in een stralend zonnetje en onder begeleiding van een ervaren stadsgids, zich laten leiden langs Herentals' mooiste hoekjes. De daaropvolgende drink was een welkome afsluiter. **Proficiat en bedankt** aan al diegenen die hebben bijgedragen tot deze geslaagde Numismatische feestdag en ons in de mogelijkheid hebben gesteld om zowel onze vereniging als onze stad te kunnen profileren.



Op de receptie, aangeboden door het Herentalse stadsbestuur n.a.v. het 1-jarig bestaan van onze vereniging, loofde **burgemeester Jan Peeters** het werk dat reeds werd gerealiseerd in het afgelopen jaar.

In het vorig clubblad zag u een aankondiging van de tentoonstelling “België in 1830, penningen en draagtekens van de Belgische revolutie (1830)” in de Koninklijke Bibliotheek van België te Brussel van 22 april tot 30 juli 2005, samen met een foto van een zilveren medaille met het hoofd van Surlet de Chokier, regent van België. Maar wie was deze persoon?



Vz. Hoofd naar links. Onder de halssnede getekend: J. LECLERCQ
Rondom: BARON E.L. SURLET DE CHOKIER, RÉGENT DE BELGIQUE.

Kz. Rondom: LA BELGIQUE INDÉPENDANTE. In het veld: AU RÉGENT. / DÉCRET / DU CONGRÈS NATIONAL / DU XX JUILLET / MDCXXXI.

Ø 40 mm, brons (regelmatig voorkomend), zilver (zeer zeldzaam) en goud (1 ex.?)

Iedereen kent wel prins Karel, regent van België van 1945 tot 1951. Maar weinigen kennen baron Erasme Louis Surlet de Chokier (1769-1839), regent van België van 24 februari tot 21 juli 1831, in afwachting dat België een koning vond.

Hij werd geboren in een vooraanstaande familie in het Luikse dorpje Chokier. Zijn grootvader werd in 1745 in de adelstand verheven. Zijn familie kocht in 1758 het kasteel van Gingelom in Limburg. In 1791 nam Surlet de Chokier deel aan de mislukte opstand van het Prinsbisdom Luik tegen de Oostenrijkers. In 1794 werden de Nederlanden ingelijfd bij Frankrijk en begon hij een carrière in de Franse politiek. Eerst werd hij administrateur départementale, dan burgemeester van Gingelom en lid van de departements- en arrondissementsraad en later zelfs

parlements lid. Na de slag van Waterloo in 1815 begon de Nederlandse tijd en werd hij lid van de tweede kamer van de Staten-Generaal. Daar kreeg hij de bijnaam “Surlet de Choquant” wegens zijn radde tong en kritisch opstelling, wat niet in de smaak viel van koning Willem I en hem in de oppositie deed belanden. Hij hield zich dan maar bezig met de kweek van merinosschape n te Gingelom, waar hij meer dan 1.200 stuks van bezat.

De Belgische revolutie van september 1830 bracht hem opnieuw in de politiek. Het Voorlopig Bewind organiseerde verkiezingen voor het Nationaal Congres (de voorloper van het huidige parlement) en Surlet de Chokier, als afgevaardigde voor het arrondissement Hasselt, werd gekozen tot eerste voorzitter. Hij leidde met succes de debatten over de nieuwe grondwet. Ondertussen begon de moeilijke zoektocht naar een geschikte koning. De kroon werd eerst aangeboden aan de 16-jarige prins Louis, hertog van Nemours, de tweede zoon van de Franse koning Louis-Philippe, maar deze weigerde. In afwachting koos het Nationaal Congres op 24 februari 1831 dan maar een regent en dat werd Surlet de Chokier. Als regent was hij echter vrij passief onder het motto: “Le Régent régente, mais ne gouverne pas”. Hij bleef regent tot men een geschikte koning gevonden had en dat werd Leopold van Saksen-Coburg, de weduwnaar van de Engelse kroonprinses Charlotte, die op 21 juli 1831 de eed als koning aflegde. Als herinnering aan het werk van het Nationaal Congres werd te Brussel de Congresskolom opgericht.



- Vz. De Goede Herder met zijn schape n. Rondom: EGO SVM PASTOR BONVS. In de afsnede: E B^{ON}. SURLET DE CHOKIER / RÉGENT / DE LA BELGIQUE.
- Kz. Een schaap voor een afgeknakte boom. Rondom: SIC, VOS NON VOBIS VELLERA FERTIS OVES. In de afsnede: VOTÉE AU

RÉGENT / AVEC FL^S. 10000 DE PENSION / PAR LA PATRIE /
RECONNAISSANTE / 1831.

Ø 41 mm, brons (regelmatig voorkomend), zilver (zeer zeldzaam)

Er bestaat ook een satirische medaille uit 1831 op naam van Surlet de Chokier. Wie deze heeft laten maken is niet bekend. Op de voorzijde staat "de Goede Herder" met zijn schapen, een allusie op hem als fokker van merinosschapen. De keerzijde vermeldt het pensioen van 10.000 gulden per jaar dat hij kreeg voor zijn diensten: een vorstelijk bedrag voor die tijd. Het bedrag is in gulden omdat de Belgische frank slechts in 1832 ingevoerd werd.

Op 2 augustus 1831 viel het Nederlandse leger België binnen, dat aanvankelijk overwinningen behaalde te Hasselt en Leuven. Het jonge België kon zich slechts staande houden dank zij het Franse leger dat ter hulp kwam. De Nederlanders bleven echter nog geruime tijd de Antwerpse citadel bezetten. Deze bijna-nederlaag werd verweten aan Surlet de Chokier die tijdens zijn regentschap had nagelaten het leger ernstig te organiseren. Bij de daaropvolgende onderhandelingen, die leidden tot de ondertekening van het "Verdrag der XXIV Artikelen" te Londen, moest België, in een zwakke onderhandelingspositie, heel wat toegevingen doen aan Nederland. Het aanvankelijk heel wat grotere België verloor daarbij Nederlands Limburg en het Groot Hertogdom Luxemburg. Ook dat werd verweten aan de zwakke Surlet de Chokier.

In Gingelom zijn ze Surlet de Chokier echter nog niet vergeten. Zijn kasteel bestaat nog steeds en er werden zelfs enkele streekbieren gewijd aan zijn nagedachtenis: "De Chokier" en "De Regent".

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIE www.kbr.be

Het Penningkabinet heeft het genoegen u uit te nodigen t.e.m. 30 juli
op de tentoonstelling : **BELGIE IN 1830**

Penningen en draagtekens van de Belgische revolutie

In het 'Museum van het boek' – Koninklijke Bibliotheek
Keizerslaan 4, 1000 Brussel, op 100 m van het Centraal Station
Vrije toegang – alle dagen open, behalve zon- en feestdagen, 10-17 u

WIE HET 'KLEINTJE' NIET EERT...

Een tijdje geleden kwam ik uit bij een muntje met als summiere beschrijving "munt uit de tijd van Nero". Ik herkende het als één van die munten waar je als verzamelaar slechts van kan dromen omwille van de grote zeldzaamheid, nl. een munt van Claudia Neronis, het dochttertje van keizer Nero en zijn tweede vrouw Poppaea. Omwille van haar korte leventje kan men van dit kindje weinig vertellen. Volgens Tacitus werd zij geboren in Antium in 63nC. De vreugde van de keizer "overschreed menselijke maten" en het kindje en haar moeder kregen onmiddellijk de titel Augusta toegewezen. Het geluk was van korte duur, het meisje stierf vier maanden later... Door verdriet overmand liet de keizer haar meteen tot godheid verklaren.



AE 19 geslagen te Caesarea Paneas in Judea.

vz : DIVA POPPAEA AVG, tempel met vrouwelijke gezeten figuur.

kz : DIVA CLAVD NER F, staande vrouwelijke figuur in koepelvormige tempel. Volgens verschillende auteurs kan dit Claudia zijn, Fecundias (voorstelling van de vruchtbaarheid) of zelfs Nero. Bij de geboorte van Claudia werd, waarschijnlijk te Antium, een tempel gebouwd ten dienste van de vruchtbaarheid. Het is wellicht deze tempel die op dit muntje staat afgebeeld. Deze munt is zeer zeldzaam en heeft een (relatieve) cataloguswaarde van 150 \$ tot 800 \$. Het is het enige type met vermelding van de naam en het bestaan van dit kindje.

Een ontroerend stukje geschiedenis...

Kodewo

een munt verklaard : liard - oord



Het Franse woord **liard** is ontstaan als een samentrekking van liliarde, het Vlaamse lelie of leliaard. Het was oorspronkelijk een zilveren munt van de Dauphiné en tijdens Lodewijk XI (1461-1483) werd dit de algemeen gangbare 'Franse' munt. Deze munt, met lelies in de beeldenaar, werd vooral gebezigd in Vlaanderen en Bourgondië en kreeg dezelfde waarde als een oord (1/4 stuiver).

De benaming **oord** komt uit het Oudnoors 'oddr' en betekende begrenzing of punt, in dit geval een merkteken op een weegschaal dat een onderverdeling in vierde-delen aangeeft. Volksethymologisch wordt het in verband gebracht met de voorzijde van een munt die door een kruis in 4 (begrensde) velden, hoeken of oorden verdeeld wordt. Het is tevens verwant aan het Scandinavische öre, in principe de benaming voor een vierde deel van een denominatie, bv. Ortstaler (1/4 daalder) en Ortsgulden (1/4 gulden).

Enkele Nederlandse uitdrukkingen :

oordje gierig, stuivertje zot hoe rijker me is, hoe gieriger men wordt
oordje zeker spelen geen risico's nemen
liever oordje zeker en 't geweten zuiver een kleine maar eerlijke winst
altijd een oordje in de schaal leggen altijd wederwoord klaar hebben
oordje in 't zakje leggen om er een schelling uit te halen investeren
woorden zijn geen oorden praatjes vullen geen gaatjes



Statenoord **Filips II** (1578-1598)



M. Theresia 1744 oord Antwerpen

Gerealiseerde prijzen

veiling 8 mei 2005

1	-	11	11.00	21	10.00	31	2.00	41	-
2	17.00	12	3.25	22	-	32	2.50	42	1.50
3	-	13	-	23	6.00	33	3.00	43	-
4	-	14	1.00	24	125.00	34	-	44	1.25
5	7.50	15	3.50	25	5.00	35	-	45	-
6	13.00	16	-	26	1.00	36	2.75	46	-
7	-	17	2.00	27	4.00	37	-	47	-
8	-	18	10.00	28	2.00	38	10.00		
9	40.00	19	2.00	29	-	39	-		
10	12.50	20	1.50	30	3.00	40	3.00		



veilingmodaliteiten

- elk lid kan loten binnenbrengen bij Koen, onze veilingmeester
- deze loten moeten vergezeld zijn van een lijst in 2-voud, met naam, adres, en rekeningnummer, een beschrijving van de loten en hun inzetprijs, deze lijsten worden samen gecontroleerd en afgetekend
- elke bidder haalt tijdig vóór de veiling, op vertoon van zijn lidkaart, een veilingnummer af aan de bestuurstafel. Door dit nummer op te steken zal het bod automatisch verhogen, het lot wordt toegekend aan de hoogste bidder
- het bod wordt verhoogd als volgt:

1 – 5 € :	+ 25 cent
5 – 10 € :	+ 50 cent
10 – 50 € :	+ 1 €
50 – 100 € :	+ 2 €
meer dan 100 € :	+ 5 €
- na afloop van de veiling kunnen de kopers, na contante betaling, hun loten in ontvangst komen nemen
- onmiddellijk hierna wordt afgerekend met de inbrengers
- niet-verkochte loten worden gratis teruggegeven
- de veilingkosten bedragen 5 % voor de koper en 5 % voor de verkoper

veel succes !!



2



9



10



18

nr	land	munt		kwal	mat	inzet	
1	Grieken	Magna Graecia : Thourioi	AE 20	350-300 vC	F/ZF	AE	5.00
2	Kelten	bronzen armband met gedeeltelijke sluiting		2 ^e eeuw nC	ZF	AE	100.0
3	Rome	Claudius	Quadrans - RIC 85	41-54 nC	ZF	AE	17.50
4		Commodus	Sestertius	177-192 nC	ZG	AE	5.00
5		Claudius II Antoninianus	MARTI PACIFERO	268-270 nC	ZF	AE	5.00
6		Licinius	Follis - Thessalonica	308-324 nC	ZF	Ag	7.50
7		Salonina Antoninianus	VENUS FELIX	268 nC	F	Ag	25.00
8		lot van 6 bronsmunten: Honorius, Valens, Constantinus I & II Theodosius, Arcadius			ZF	AE	6.00
9	Brabant	Karel II	½ Patagon - Brussel	1673	F/ZF	Ag	60.00
10		Maria-Theresia	Escalin - Antwerpen	1750	F	Ag	10.00
11		Jozef II	Oord - Brussel	1788	F	Cu	1.00
12	Ardennes	J-Théodore de Löwenstein	Double Tournois Cugnon	1633	ZG/F	Cu	3.00
13	België	Leopold I	10 centimes	1861	Pr	Ni	5.00
14		Leopold I	1 centime	1833 over 1832	ZF	Cu	75.00
15		Albert II	250 Frank - Paola	1997	FDC	Ag	7.50
16		Leopold II	2 Francs	1866	F	Ag	2.00
17	Argentinië	2 Reales 1853 & 1860 Buenos Ayres + 20-10-5-2-1 centavos 1890-1897			div	div	1.50
18	Brazilië	Pedro II	500 Reis	1862	ZF/Pr	Ag	4.00
19	Bulgarije	10 & 5 Stotinki 1881 + 10 & 5 Stotinki 1888 + 5 Stotink 1906			ZF	div	3.00
20	Duitsland	lot van 13 rekenpenningen van Nürnberg		12 ^e - 14 ^e eeuw	div	div	2.75
21	Engeland	Penny	1891, 1897, 1908, 1922, 1935, 1948, 1965		ZF/Pr	Cu	1.50
22		Georges III	1/2 Penny	1806	F	Cu	1.50
23	Frankrijk	Valence évêché	denier	12 ^e - 14 ^e eeuw	F/ZF	Ag	20.00
24		Ecu 1726 Z + 10 zilver & kopermunten Lodewijk XIV-XVI			div	div	7.00
25		Eerste Republiek	5 Centimes	l'An 9 D	F	Cu	2.00
26		Ceres	10 Centimes	1872 K	ZF	Cu	1.50
27		5 cents	An 7 BB, 1855 W, 1861 K, 1897, 1899		div	Cu	2.00
28		2 cents	1856 W, 1862 K, 1899, 1911		div	Cu	1.25
29	Hongarije	Koloman	denier	1095 - 1116	ZF	Ag	25.00
30		1 Duarius	Kremnitz	1704	F	Ag	5.00
31		1 Denar	Kremnitz	1564	ZF+	Ag	7.50



23



24



29



31

nr	land	munt	kwat	mat	inzet
32	Italië	1862 M, 1863, 1866 N, 1867 OM, 1893 R, 1894 BI	ZF	Cu	2.00
33	Nederland	VOC Duit	F/ZF	Cu	1.00
34	Holland	Duit	F/ZF	Cu	1.00
35	N-Zeeland	Elizabeth II 1 Dollar Commonwealth Games	FDC	Ni	1.00
36	Oostenrijk	Frans II 1 Kreutzer	F	Cu	2.00
37	Rusland	20 Koepelen 1784 + 10 Koepelen 1833 + Koepel 1864 + ½ Koepel 1840 & 1859	div	div	6.00
38		15, 10, 5, 3, 2, 1, 1/2 Koepel	ZF	div	2.00
39	medaille	thema "Pearl Harbor" verzilverd 7 december 1941	FDC	AE	1.00
40		2 stuks thema "Walt Disney"	FDC	div	1.00
41	loten	ong. 1000 Romeinse munten, ongereinigde detectorvondsten	div	div	50.00
42		gemeentepenningen en medailles 57 stuks	FDC	div	5.00
43		Belgische munten	div	div	20.00
44	etui	50 gouden miniatuurmunten – 14 Karaat	FDC	Au	175.0



39



40



40



40

Spaanse 20-cent : Miguel de Cervantes, vader van Don Quichot



Miguel de Cervantes y Saavedra (1547-1616) werd in Alcalá de Henares geboren als zoon van een arme chirurgijn. Hij was het vierde kind van Rodrigo de Cervantes en Leonor de Cortinas. Het leven van Cervantes was nauwelijks minder avontuurlijk dan dat van zijn beroemdste geesteskind Don Quijote, "de ridder van de droevige figuur". In zijn geboorteplaats was een van de belangrijkste universiteiten van Spanje gevestigd. Hij kon echter wegens het zwervend bestaan van zijn vader niet regelmatig studeren. Wel staat vast dat hij algemeen ontwikkeld was. Hij was zeer goed op de hoogte van het gedachtegoed van zijn tijd: de literatuurtheorieën van Aristoteles en Ariosta, het analytische humanisme van Erasmus, enz. Vermoedelijk heeft hij les gekregen (en later gegeven) aan de Latijnse school van de Erasmiaan Juan Lopez de Hoyos te Madrid. Hij moet ook korte tijd de universiteiten van Alcalá en Salamanca hebben bezocht. Hij was tevens een hartstochtelijk lezer

In 1569 schreef hij enige gedichten naar aanleiding van de dood van Elisabeth van Valois, de tweede gemalin van Filips II. Hij werd kamerheer van kardinaal Giulio Acquaviva, pauselijk gezant bij de Spaanse koning en volgde zijn meester einde 1569 naar Rome. In 1570 werd hij soldaat in dienst van de Colonna's (een Romeinse familie die een grote rol heeft gespeeld in de kerkgeschiedenis en wier vetes met de Orsini's beroemd gebleven zijn). Cervantes maakte de val van Nicosia



mee, dat werd belegerd door Selim II en nam deel aan de zeeslag bij Lepanto (1571) in de Korintische golf. In deze slag raakte hij gewond en verloor het gebruik van zijn linkerhand. Hoewel zijn hand niet geamputeerd werd, bleef hij in Spanje bekend als "el manco de Lepanto" (de eenhandige van Lepanto). Samen met zijn broer Rodrigo nam hij in

1573 deel aan een expeditie tegen Tunis, onder aanvoering van Don Juan van Oostenrijk (een halfbroer van Filips II). In september 1575 scheepte hij in voor een verlof naar Spanje, maar ter hoogte van Saintes-Mariede-la-Mer werd zijn galei door Turken aangevallen en werden hij en zijn medeopvarenden naar Algiers gevoerd. Hij leidde het bestaan van een slaaf, deed diverse ontsnappingspogingen en werd tenslotte in 1580 vrijgekocht door een monnik. Terug in Spanje schreef hij onder andere het toneelstuk "El trato de Argel", waar hij zijn ervaringen in gevangenschap verwerkte. Van de vele toneelstukken die hij schreef, die ook gespeeld werden, maar niet uitgegeven, kon hij echter niet leven. Gelukkig werd hij door Filips II met verscheidene opdrachten belast, o.m. met het innen van belastingen. Hierdoor kon hij in zijn levensonderhoud voorzien.

In 1584 huwde hij Catalina de Salazar y Palacios, de dochter van een landeigenaar te Esquivas. Zij was zeventien jaar jonger dan hijzelf. Al spoedig ging het echtpaar uit elkaar, misschien omdat kort na hun huwelijk een meisje, Isabel de Saavedra, werd geboren, een natuurlijke dochter van hem en Ana de Rojas. Pas twintig jaar later herenigden de echtgenoten zich.



Cervantes was een slecht administrateur. In 1589 werd hij beschuldigd van ontvreemding van kerkelijke gelden. Hij werd gearresteerd en geëxcommuniceerd. In 1592 werd hij te Castro del Rio gevangengezet in verband met onwettige graanverkoop, in 1597 te Sevilla omdat hij openbare fondsen in bewaring had gegeven bij een bankier die bankroet ging, van 1602 tot 1603 te Valladolid en in 1605 weer te Valladolid wegens een moordzaak, waarin hij spoedig onschuldig bleek te zijn. In de gevangenis leerde hij de boeventaal die hem later in staat zou stellen een novelle te schrijven als "Rinconete y Cortadillo" en comedies als "Pedro de Ordemolas" en "El rufian dichoso".



Zijn eerste gepubliceerde werk was de herdersroman "La Galatea" (1585). De ingelaste "Canto de Caliope"

is van belang voor de literatuurgeschiedenis omdat hij daarin al zijn dichterstijdgenoten noemt en vleit. In 1605 oogstte hij onmiddellijk na het verschijnen een geweldig succes met “El Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha” (de vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha). Nu kon hij zich, zoals het zijn bedoeling was, geheel aan de literatuur wijden, gesteund door machtige beschermheren : de hertogen van Lerna en van Bejar en de aartsbisschop van Toledo. Tot aan zijn dood in 1616 bleef hij publiceren. In dat jaar schreef hij het tweede deel van zijn meesterwerk “Don Quichot”. Zijn laatste levensjaren bracht hij echter in armoedige omstandigheden door in Madrid. **Divan**



Tijdens de Algemene Vergadering wist **Jef Van Den Bosch**, licentiaat geschiedenis en docent, de aanwezigen gedurende een uur te boeien met zijn voordracht ‘**De geschiedenis van Herentals**’. Hij wist o.a. te vertellen dat de stad Herentals wel het muntrecht verkreeg van de Hertog van Brabant, maar gezien er nooit één geldstuk gevonden werd, men ervan uitgaat dat het dit recht niet heeft gebruikt. Waarschijnlijk lag het tekort aan edelmetalen en de hoge productiekost hier aan de grondslag. De aanwezigheid in de stad van 3 Lombardische kantoren, Italiaanse bankiers, is wel aangetoond in de bloeiperiode vanwege de textielhandel.

Het Britse staatshoofd geeft elk jaar **Maundy-geld** op Witte Donderdag



Donderdag vóór Pasen is voor de Britten Maundy-Thursday, de avond van het Laatste Avondmaal. Jesus wuste de voeten van zijn discipelen, maar werd die nacht wel verraden door Judas in de tuin van Gethsamane. Het voetenwassen wordt nog elk jaar uitgevoerd door de paus, de dag voor Goede Vrijdag. Het woord ‘Maundy’ slaat op de aanbeveling

die Christus gaf tijdens Het Laatste Avondmaal : ‘Heb elkaar lief !’ (latijn : mandatum = bevel). In Groot Brittannië neemt het Britse staatshoofd elk jaar deel aan de ceremonie van de Royal-Maundy. Ze wordt gehouden in een grote kathedraal waar het Maundy-geld wordt overhandigd aan gepensioneerden, één man en één vrouw voor elk jaar dat het staatshoofd oud is. In 2005 waren dit 79 mannen en 79 vrouwen. Zij ontvangen dan in ceremoniële witte en rode buidels de speciaal voor deze gelegenheid gemaakte munten. De witte buidel bevat 1 pennie voor elk jaar dat het betrokken staatshoofd regeerde. Het geld in de rode buidel staat symbolisch voor een gift aan de behoeftigen, die er dan voedsel en kleding mee konden kopen.

In de 17^e eeuw, en lang daarvoor, wusten de koning en de koningin ook nog de voeten van de geselecteerde armen als een teken van nederigheid en om het gebaar van Jezus te herdenken.



kz-Fourpence 1746



vz-Threepence 1746



kz-Twopence 1795

De traditie gaat echter nog verder terug tot St. Augustinus (597) in Canterbury en werd uitgevoerd door Edward II. Oorspronkelijk waren

de genodigden van hetzelfde geslacht als het staatshoofd, later werd dit opengetrokken tot beide sexen. Een verslag van Samuel Pepys (1667) verhaalt dat koning Charles II zelf niet deelnam aan het ceremonieel voetenwassen, maar dat hij dit overliet aan de bisschop van Londen. Naar verluid was koning James II de laatste Britse monarch die zich onderwierp aan de ceremonie en het voeten-wassen werd in de 18^e eeuw afgeschaft.



kz – Maundy Pence 1844

gouden Fourpence 2002

De eerste ceremonie vond plaats in Chapel Royal in Whitehall, later verplaatste deze zich naar Westminster Abbey. Tegenwoordig wordt een rotatie van de grote Cathedralen gehanteerd : dit jaar vond de Royal Maundy plaats in Wakefield Cathedral. Tot 1820 verdeelde men gewone circulatiemunten, nadien vervaardigde men speciale Maundy-munten.

Moderne Maundy-sets bevatten steeds de 4 munten : penny, twopence, threepence en fourpence. Onder Edward II werden nog alleen zilver pennies uitgedeeld, niettegenstaande ook de fourpence, toen bekend als groot, reeds voorhanden was. De andere denominaties werden pas later uitgereikt : de threepence in 1551 en de twopence pas in 1660. Waarschijnlijk werden vanaf 1667 alle 4 de munten uitgedeeld.

Ook het design van de waarde aanduiding evolueerde in de geschiedenis. Bij de wederinstelling van de Britse monarchie onder Charles II in 1660, werden er het aantal C's geplaatst overeenkomstig de waarde van de munt : $4 \times C = 4\text{pence}$). Deze aanduiding werd gehandhaafd tot onder koning James I in 1688, al werden de C's toen vervangen door de I's van Jacobus. Vanaf de regering van William & Mary in 1689 tot op heden, staat er een koninklijk kroontje boven het waardecijfer.

bron : www.bbc.co.uk



De Jef, met een onuitgegeven verhaal over een gouden schat...

In een klein dorpje werd onlangs een belangrijke vondst goudstukken ontdekt. Niemand weet waar ze vandaan komen maar na een lange zoektocht vond ik het ware verhaal.

Op een dag vond een straatarme man dat zijn situatie drastisch moest veranderen. Hij had er schoon genoeg van zo arm te zijn en hij besloot te gaan werken. Daarop verliet hij zijn gezin en volgde de rivier stroomafwaarts. Na een dagje stappen zag hij een rijk man en vroeg hem of hij werk had. Onmiddellijk kon onze man aan de slag en gedurende 12 jaar werkte hij zo hard hij kon. Toen had hij er schoon genoeg van en wilde weer naar zijn gezin. Van zijn baas mocht hij vertrekken en al gauw namen ze afscheid. De baas gaf hem 300 goudstukken en drie broden voor onderweg. Toen vertrok de man naar huis. Ver kwam hij niet want zijn baas riep hem terug. In ruil voor 100 goudstukken kreeg de man wat wijsheid. Dat vond hij goed en betaalde onmiddellijk. De wijze raad luidde : **“Wees niet gulzig met je eten.”** Daarop vertrok de man. Opnieuw kwam hij niet ver. Zijn baas riep weer en geprikkeld door zijn nieuwsgierigheid kon de man niet weerstaan en keerde terug. In ruil voor 100 goudstukken bood de baas hem weer wat wijsheid. De prijs lag hoog maar de man betaalde toch. Nu luidde de raad : **“Horen, zien en zwijgen.”** De geldbeurs was nu heel wat lichter en weer vertrok de man. De baas wou echter alle goudstukken terug en riep zijn makker. Nu aarzelde hij even maar wijsheid is zeker zo belangrijk als geld, zo dacht hij en keerde weer. Voor zijn laatste goudstukken kreeg hij volgende wijsheid : **“Wat je het liefs wilt doen, moet je laten.”** En zo vertrok de arme man terug, zonder cent op zak. Na enkele uren kreeg hij honger en nam vlug het grootste brood. Nog voor hij een hap nam, herinnerde hij zich de eerste wijsheid. Daarop nam hij het kleinste brood, brak het doormidden en at het op. Hij trok verder en al gauw begon het te schemeren. Hij besloot in een naburig dorpje te overnachten. Die nacht was hij getuige van een vreselijke misdaad. Maar met behulp van de tweede wijsheid kon hij op het laatste nippertje zijn hachje redden. Goedgemutst begon hij de volgende morgen aan zijn laatste etappe. Toen hij eindelijk in de verte zijn vrouw zag, wilde hij roepen maar er kwam een grote jongeman aan die haar omhelsde en zoende. Woede overmande de arme man en hij wilde deze kerel doden. Maar de laatste wijsheid bracht hem op andere

gedachte. Toen de grote man verdween, haastte hij zich naar zijn vrouw die erg verrast en blij was. Toen vroeg de man naar zijn zoon. De vrouw vertelde dat die net naar school vertrokken was en dat die erg gegroeid was. Weer had de wijsheid van zijn baas hem geholpen want bijna had hij zijn eigen zoon gedood. Toen de familie 's avonds bij elkaar zat, deed de arme man zijn verhaal. Geen geld, enkel wijsheid had hij vergaard. Uit zijn tas nam hij de rest van het brood, het enige dat hij nog had. Maar toen hij het brood sneed, rolden er grote gouden munten uit. Al gauw was het hele huisje gevuld met goudstukken

Onze Jef, logopedist van beroep, vond in zijn repertorium verhalen er eentje met een numismatische levensfilosofie : wijsheid is een rijkdom die ook menig verzamelaar al een mooi buitenkansje opleverde.

Euro-nieuws : het nieuwe muntteken op de Franse euromunten

Op 1 juli 2003 werd **Hubert Larivière** aangesteld tot hoofdgraveur van de Franse Munt. Hij koos als muntteken een jachthoorn met daarin verwerkt twee gestileerde golven en het silhouet van een vis.

Hij liet zich hiervoor door zijn naam inspireren : zijn voornaam wordt gesymboliseerd door een jachthoorn (St-Hubertus, de patroonheilige van de jacht) en de twee golven verwijzen naar zijn achternaam (rivier).

Het silhouet van de vis verwijst eveneens naar zijn naam en naar zijn teken van de dierenriem. Alhoewel het stempelgereedschap vanaf 1 juli 2003 werd aangepast komt dit nieuwe muntteken evenwel slechts sinds 1 januari 2004 voor op de Franse circulatiestukken.



uit : **MUNTinfo 37** – Didier Vanoverbeek.



Als zowel je vader als je moeder zich bezig houden met numismatiek, is de kans natuurlijk groot dat je geboorte te kond wordt gemaakt via een penning.

Dirk Ooms en Monica Dannis werden op 14 april de fiere ouders van een eerste dochtertje **CLARA**. Ze was meteen de jongste aanwezige ooit op een A.V. van het EGMP. **Proficiat Dirk & Monica !**

Enkele nieuwe 2-euro-uitgiftes in 2005



Onder het motto **50 jaar staatsverdrag** gaf **Oostenrijk** onlangs een bijzondere 2 € - gedenkmunt uit. Hiermee wil men het jubileum vieren van 50 jaar herstel van een onafhankelijk en democratisch Oostenrijk. In 1955 immers wist Bundeskanzler Julius Raab in Moskou de neutraliteit van Oostenrijk terug te krijgen. De munt toont een bladzijde uit het staatsverdrag met de zegels en de handteke-

ningen van de toenmalige ministers van Buitenlandse Zaken die het akkoord ondertekenden : o.a. Wjatscheslaw Mototov (USSR), Herold Macmillan (Gr.Brit), John Foster Dulles (USA), Antoine Pinay (Frankr). Voor Oostenrijk tekende minister Leopold Figl. Het ontwerp is van H. Andexlinger. Geslagen te Wenen met een oplage van 7 miljoen stuks.

Om de **400^e verjaardag** te gedenken van de eerste uitgifte (Madrid, 1605) van de ridderroman '**Don Quijote de la Mancha**' van Miguel de Cervantes Saavedra, produceert Spanje haar eerste speciale 2 euro-uitgifte. Het toont de 'ridder met het treurige gezicht' met zijn lans in aanslag voor een koppel windmolens die moeten bevochten worden. Komt juni 2005 in omloop, oplage : 8 miljoen



Het **Vatikan** wil de **XX wereldjongerendag**, die doorgaat van 11 t.e.m. 21 augustus te Keulen, extra aandacht geven door de uitgifte van een speciaal 2 euro-muntstuk. Het toont de wereldberoemde Dom van Keulen. De munt wordt geslagen te Rome, een oplage van slechts 85.000 ex. en komt in omloop in de zomer van 2005.

Het initiatief werd nog genomen onder paus Johannes Paulus II die ook de leuze heeft bedacht voor dit evenement : 'We zijn gekomen om Hem te eren'. **bron** : MuenzenMagazin

zondag 5 juni 8.30 – 16 u **4^e Internationale Verzamelaarsbeurs**

La Salle du Basket Club, Chemin Tour lette, 7060 Soignies

inlichtingen : Christian Castermant 0477-810082 - 067-334389

zaterdag 11 juni 9.30 – 20 u

veiling 84 Jean Elsen & Zonen

Tervurenlaan 65, 1040 Brussel

www.elsen.be numismatique@elsen.be



*Koninklijke
Nederlandse Munt*

zaterdag 11 juni 10 – 16 u

Dag van de munt

Koninklijke Nederlandse Munt

Muntgebouw Nederland

Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht

www.knm.nl

030-2910410

zondag 26 juni 9 – 16 u

Numismatica ALOSTA

EGMP organiseert

14^e Internationale Muntenbeurs

Sociaal Centrum Immerzeel

Rerum Novarumstraat 4, 9300 Aalst

Johnny Bosman 0475-450821



Numismatische agenda

juni 2005

vr 3	Sporthal Bruultjeshoek - Wavervelden 12, O.L.V.-Waver	19.30-22u
za 4	EGMP Dendermonde-Kloksken, Het Keur, Dendermonde Munt Centrale Gent West – school Reinaartstraat 26, Gent Eur.Verz.B. – 't Kapiteintje, St.-Kathelijnestr. 30, Brussel N.K. Hasselt - Cult. Centrum, lok 2, Kunstlaan 5, Hasselt	13-17 u 13.30-17u 8-11 u 13-17 u
zo 5	EGMP Leuven – tav. Ensor, Diestsestwg. 133, Kessel-Lo ZW-Vlaander.– Kartouchke, Ingelmunstersestr. 8, Izegem AEN Soignies – Maison Du Peuple, Rue des Tanneurs AEN Stockay – L'Union, rue Reine Astrid 69, St-Georges AEN Couvin – Lycée Gouttier, rue Gouttier 11, Couvin Edelweissje – St.-Katarina , - N. Cleynaertsiaan 1, Hasselt	9-12.30 u 9-12 u 9-12 u 8-12 u 9-12 u 8.30-12 u
di 7	AEN – P.Z. Heilige Geest, Dr. Lemoinestr. 13 Anderlecht	van 18u
za 11	EGMP Antwerpen– Ruggehof, F.Van Dijkstr 46, Deurne AEN Nijvel – Col.St.Gertrude, Faubourg de Mons, Nijvel AEN Verviers – Bur. de Dépot, Rue du Collège, Verviers Munt Centrale Gent West – school Reinaartstraat 26, Gent Eur.Verz.B. – 't Kapiteintje, St.-Kathelijnestr. 30, Brussel veiling 84 Jean Elsen & Zonen www.elsen.be Tervurenlaan 65, 1040 Brussel Dag van de munt - Koninklijke Nederlandse Munt Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht NL	13-16 u van 14.30 9-12 u 13.30-17u 8-11u 9.30-20 u 10-16 u
zo 12	EGMP Herentals – Brasseur, Bovenrij 50, Herentals AEN Mons – Café aux Brasseurs, Av. du Bélian, Mons AEN Vielsalm–Les Doyards, rue de la Station 5, Vielsalm	8.30-12 u 9.30-13 u 9-12 u
ma 13	EGMP Brugge– lokaal CM, Moerkerkestwg 118, St-Kruis	van 19 u
di 14	N.K.Zeeland–C. Dauwendaele, Vrijlandstr.51 Middelburg	18.30-21u

za 18	Munt Centrale Gent West – school Reinaartstraat 26, Gent Eur. Verz.B.– 't Kapiteintje, St.-Kathelijnestr. 30, Brussel MEDEC – zaal Ruggehof, Fr.Van Dijkstraat 46, Deurne	13.30-17u 8-11 u 13-16 u
zo 19	EGMP Gent – St.-Annakring, Nieuwenbosstraat 1, Gent EGMP Mechelen–Hof Villers, Persoonshoek 9, Mechelen EGMP ZW-Vlaand., Willem Tell, Brugsestr. 20, Kortrijk EGMP Limburg– C.C.'Muze' Dekenstr., Heusden-Zolder AEN Luik– Centre 104, Col.St.-Servais, 104 rue St-Gilles Numismatica Wetthra – CC De Poort, Markt 27, Wetteren Club des Collection.-Cent. Culturel, Rue Haute, Gosselies	9-12 u 10-12 u 13-16 u 9-12 u 9-13 u 9.30-13 u 8.30-12 u
za 25	Munt Centrale Gent West – school Reinaartstraat 26, Gent Eur. Verz.B.– 't Kapiteintje, St.-Kathelijnestr. 30, Brussel	13.30-17u 8-11 u
zo 26	EGMP Tienen–'t Hoekske, Oude Leuvensestr. 93, Tienen La Louviere – M. d Peuple, Rue d/I Station, HaineStPierre	9-12 u 8.30-1130
Internationale Muntenbeurs Numismatica Alostia EGMP Soc. Centr. Immerzeel, Rerum Novarumstr. 2, Aalst		9-16 u



betalbare kwaliteitswijnen

voor uw Communiefeesten, zomerfeesten, ...

Kom deze wijnen proeven !!

* **Sauvignon Les Salices – Vin de Pays d'Oc 2004** wit **5.37 €**
huiswijn van 'Comme Chez Soi' ***Restaurant in Brussel

* **Inurieta Norte Navarra - Spanje 2003** rood **6.35 €**
verkozen tot beste Merlot van Spanje in categorie 'prijs/kwaliteit'

www.vanecceelpoel.be

info@vanecceelpoel.com

014-2316624

014-237109

BRANDEN VEN BUREAU

Bovenrij 50
2200 Herentals
Tel: 014 23 16.65

tennisvereniging - zaterdag - zondag - feestdagen
vrijere dagen opio vinn. 11.00



uit sympathie



café

't **ZONNEKE**

014-221878

Kerkplein 1, 2200 Herentals

EMULSION GROUP

Emulsion Group is a leading manufacturer of emulsion products for the food and pharmaceutical industries.



DAMS

Antwerpseweg 81, 2440 Geel - tel 014/58.87.23



munt

KOERIER

prachtig maandblad vol met

munten, penningen,
bankbiljetten,

Gratis proefnummer! Omni-Trading B.V.
Postbus 1044, 7301 BG Apeldoorn, Nederland

goud en zilver